

Orde van dienst 9 februari 2025, 19.00 uur Dinxperlo
voorganger: ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
organist: Wilco Kleinhesselink
mmv: Belcanto

Thema: De opmaat van het leven!

Orgelspel

Belcanto 'Wie in de schaduw Gods mag wonen'

Welkom

Samenzang lied 100 (staande gezangen)

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2 Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

3 Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed

Belcanto 'Tebe poem'

Inleiding op het thema

Psalm 103 lezen en zingen

Zingen psalm 103a: 1,3

1 Loof nu, mijn ziel, de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgd in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.

3 De Heer is als een vader,
die voor zijn kinderen 't beste wil;
wie Hem vertrouwend naderen,
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.
Hij immers kent ons broze
bestaan, want stof zijn wij, –
een teer geluk, als rozen
zo schoon, zo snel voorbij;
als gras zijn wij, als blaren, –
wanneer de najaarswind
door 's levens boom komt varen,
wie is er die ze vindt?

Lezen Psalm 103 (vertaling Gerard Swüste)

Zingen psalm 103 c wisselzang 1, Allen , 2 Mannen, 3 Allen, 4 Vrouwen, 5 Allen.

1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Loof Hem als uw vaders deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4 Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5 Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Lezing Romeinen 12, 9-21

Lied 974: 1,4,5

1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

4 Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

5 God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Overweging

Belcanto 'If music be the food of love'

Gedicht

Avondliederen 257, 267, 247 (afwisseling coupletten Belcanto)

lied 257

1

koor: Nu het avond is,
allen: nu het avond is,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

2

koor: In de duisternis,
allen: in de duisternis,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

3

koor: U behoren wij,
allen: u behoren wij,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

4

koor: Die ons hebt behoed,
allen: die ons hebt behoed,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

5

koor: Zie toch naar ons om,
allen: zie toch naar ons om,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

6

koor: Gij die liefde zijt,
allen: Gij die liefde zijt,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

7

koor: Zegen ons vannacht,
allen: zegen ons vannacht,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

lied 267

1 Wees bij ons, wees ons een geleide
bij het verdwijnen van de dag.
Wij wachten U, begin en einde,
in wie ons leven rusten mag.

2 Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.

3 U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden,
troost ons met uw barmhartigheid.

4 Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan!

Lied 247 Wisselzang Allen 1,3,5 Koor 2 en 4

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Voorbeden

Collecte

Slotlied 657

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Belcanto 'The long day closes'

Orgelspel