

27 oktober 2024

Familiedienst Dorpskerk Dinxperlo

6^e zondag van de herfst

Tijd: 10.00u

Thema: *'Bij God mag je schuilen'*

Bij deze dienst

Vandaag is er weer een familiedienst. Het thema is *'Bij God mag je schuilen'*. We kennen allemaal wel momenten waarop we willen schuilen. Dat kan zijn voor het slechte weer. Je trekt je terug op je kamer omdat je even geen zin hebt in contact. Als klein kind zat ik het liefst bij mijn vader of moeder op schoot als het onweerde. In oorlogsgebieden schuilen mensen voor vallende bommen en granaten. En zo zijn er nog legio voorbeelden te noemen. In de bijbel gaat het regelmatig over schuilen bij God!! Wat is of wat betekent schuilen bij God voor u/jou?

In de psalmen wordt op een schitterende manier over Gods bescherming en zijn beschutting gesproken. Onder Gods vleugels mogen we schuilen en op adem komen staat er met enige regelmaat. Vandaaruit mogen en kunnen we weer doen wat er gedaan moet worden. Psalm 91 voegt daaraantoe: je bent dubbel gezegend als je het wonderlijke geheim kent van schuilen bij God. Als je de schuilplaats van de Allerhoogste kent. De schaduw van de Almachtige. Opwekking 756 is daar een prachtige bewerking van. De psalmdichter heeft daarbij waarschijnlijk gedacht aan een pelgrim die geborgenheid en veiligheid heeft gevonden in de tempel van de Heer. Er waren mensen die heel bewust een nacht gingen slapen in de tempel in de hoop door een droom of op andere wijze een aanwijzing van de Heer de ontvangen. Om op die manier iets van Gods bescherming te ervaren. Een schuilplaats is geen eindstation!! Maar een plek waar je even op adem kunt komen; waar je kunt bijtanken; moed kunt verzamelen; kracht en rust kunt vinden om daarna je reis weer te kunnen vervolgen. Zo was dat voor een pelgrim, die voor even was uitgeweken naar de tempel. Hoe goed, hoe volstrekt veilig het daar ook was, hij/zij zou vroeg of laat ook weer verder moeten. De luwte en beschutting van de tempel weer achter zich moeten laten om te doen wat gedaan moet worden... Wat zijn schuilplaatsen voor ons, plekken waar wij weer even op adem kunnen komen...??? Tijdens deze familiedienst gaan we daar wat dieper op in....

We gaan weer mooie en afwisselende liederen zingen onder leiding van ons combo.

Muziek

Eventuele liederen voor de dienst:

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

*Refrein: Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer*

couplet: Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem
Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

*Refrein: Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer*

Kijk eens om je heen

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn!

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Welkom

Aanvangslied 288

1. Goeiemorgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn
Alles mag er zijn.
God, ik vraag u, kom in onze kring
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en u met uw verhaal
verteld in mensen taal

Bemoediging en groet

Lied 218: 1-5

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Kyrie gebed

Inleiding op de dienst

Opwekking 756

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Zijn in de schaduw van de Almachtige
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker
Overnachten in Zijn aanwezigheid

U bevrijdt mij uit de handen van belagers
U redt mij van de gruw'lijke dood
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen
Of de pijlen die op mij zijn gericht

Want ik ben veilig bij U
Beschut onder Uw vleugels
Ik ben veilig bij U
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
Als ik woon in de schuilplaats
Van de Allerhoogste

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Zijn in de schaduw van de Almachtige
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker
Overnachten in Zijn aanwezigheid

U stuurt engelen om mij steeds te beschermen
Zij waken dag en nacht over mij
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen
En geen hindernis die mij tegenhoud

Want ik ben veilig bij U
Beschut onder Uw vleugels
Ik ben veilig bij U
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
Als ik woon in de schuilplaats
Van de Allerhoogste

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij

Want ik ben veilig bij U
Beschut onder Uw vleugels
Ik ben veilig bij U
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
Als ik woon in de schuilplaats
Van de Allerhoogste

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Overnachten in Zijn aanwezigheid

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen in het midden

Zingen 'Ik zag een kuikentje' (Elly en Rikkert)

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Schriftlezing

Psalm 18:3 *(NBV)*

³HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

⁴Ik roep: 'Geloofd zij de HEER,'
want ik ben van mijn vijanden verlost.

Psalm 36: 6 – 10 *(Bijbel in Gewone Taal)*

⁶Heer, uw liefde is zo groot als de wereld,
uw trouw is zo hoog als de hemel.

⁷Uw goedheid is hoger dan de hoogste bergen
en dieper dan de diepste zee.

Heer, U zorgt voor alle mensen en dieren.

⁸God, uw liefde is een kostbaar geschenk.

Alle mensen zijn veilig bij U.

⁹U geeft ze te eten,

U geeft ze te drinken,

meer dan genoeg.

U maakt ze gelukkig.

¹⁰Van U komt het leven,

van U komt het licht.

Psalm 91: 1 - 4

¹Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

²zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.'

³Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,

⁴Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

Nahum 1:

⁷De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij hem schuilen.

Zingen Opwekking 488

1. Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij;
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

*Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.*

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

*Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde,
 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.*

Uitleg en verkondiging

Zingen 'Toekomst vol van hoop' (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Dankgebed, voorbede, stilgebed 'Onze Vader'

Eventueel met gezongen [Onze Vader \(lied 1006\)](#)

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is

en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Collecte

Slotlied lied 423: 1, 2 en 3

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Muziek....