

Profiel van de Protestantse Gemeente Dinxperlo

dd 10-12-2023

Opdracht

De Protestantse Gemeente Dinxperlo is een geloofsgemeenschap die zichtbaar wil zijn in de omringende dorpsgemeenschappen (Dinxperlo en de Heurne) door actief aanwezig te zijn; samen met anderen verantwoordelijkheid te nemen voor de dorpsse samenleving en waar mogelijk en nodig ondersteuning te bieden.

Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat er op verschillende plaatsen de mogelijkheid is om samen het geloof te vieren en te beleven, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, waarbij ook gezocht wordt naar nieuwe wegen.

De dorpen

Dinxperlo en de Heurne liggen dicht tegen de Duitse grens aan, in de Achterhoek. De unieke grensligging is één van de karakteristieken. Twee dorpen, Dinxperlo en Suderwick; in feite geografisch tegen elkaar aangeplakt, slechts gescheiden door de rijksgrens, die wordt gevormd door een ongeveer anderhalf kilometer lange weg. Het dialect dat er wordt gesproken, is de voertaal aan beide zijden van de grens. Dinxperlo heeft een winkelbestand dat voor het overgrote deel in de behoeften voorziet. Van belang is de wekelijkse markt op vrijdagmiddag, die ook veel Duitse bezoekers trekt. Het bedrijfsleven is zeer gevarieerd: bouwbedrijven, een metaalgaasweverij, keukenindustrie en chemische industrie om enkele grotere te noemen. Buurtschap De Heurne vormde in het verleden het buitengebied van de gemeente Dinxperlo. De Heurne kent naast de agrarische bedrijven ook wat kleinschalige industrie.

Kenmerkend voor de Achterhoekse mentaliteit is dat jong en oud verantwoordelijkheid willen dragen voor de sociale gemeenschap, waarbij gemoedelijkheid en het leven vieren kenmerkende begrippen zijn. Dat betekent dus dat, hoewel de regio volgens de statistieken een krimpregio is, er in werkelijkheid bloeiende dorpskernen aangetroffen worden met een actief verenigingsleven. Dit omdat het diep in de cultuur verankerd is om er samen de schouders onder te zetten.

De Achterhoek is ook een prachtig landelijk gebied. Veel mensen vinden dan ook hun ontspanning en inspiratie in de natuur.

Dit alles vormt de context waarbinnen wij een protestantse geloofsgemeenschap zijn. Als gemeente willen we een vindplaats zijn waar we samen het geloof beleven, waarin we elkaar ontmoeten en met beide benen in de wereld om ons heen staan. Op dit moment hebben we 1600 leden (doop- en belijdende leden).

Het centrum van Dinxperlo waar ook de kerk is gesitueerd, wordt het komende jaar geheel vernieuwd. Het zal de huiskamer van Dinxperlo worden, met een groene uitstraling en ruimte voor beleving. Door ons als groene kerk te profileren en onze mooie kerk op de vrijdagmiddag open te stellen voor bezoekers hopen we nog meer passanten te trekken.

Vindplaatsen van samen het geloof beleven

Allereerst is de meest voor de hand liggende vindplaats van geloofsbeleving de kerkdienst op zondag. De kerkdienst is voor een deel van onze gemeente een onmisbare plek om samen te komen. Daar wordt gezamenlijk geloof beleefd. Het is ook een plek waar het evangelie verbonden wordt met ons dagelijks leven en wij bemoedigd worden. De kerkdiensten kennen een min of meer vaste orde van dienst, waarbij we proberen om het oecumenisch leesrooster te volgen. We hanteren een vaste orde van dienst omdat we het belangrijk vinden dat een kerkdienst herkenbaar is, waarbij we aan willen blijven sluiten bij de traditie. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat we kerk in deze tijd zijn en dat dus ook de orde van dienst in beweging is en blijft.

Op dit moment werken we in de gemeente op zondagochtend met twee typen kerkdiensten: de kerkdiensten zoals hierboven beschreven en eenmaal in de maand de familiediensten, die voorbereid worden met een voorbereidingsgroep. In de familiediensten wordt de structuur van de kerkdiensten wat meer losgelaten en de muzikale begeleiding wordt meestal door een vast combo verzorgd. Het is denkbaar dat in de toekomst deze structuur verandert.

Ons oude kerkgebouw (15^e eeuw) is onlangs verbouwd, waardoor de kerkrimte nu multifunctioneler inzetbaar is. We beschikken over moderne beeld- en geluidsapparatuur om de kerkdiensten te ondersteunen. Daardoor is het mogelijk om de kerkdiensten, naast de kerktelefoon, ook te kunnen meebeleven via 'kerkdienst gemist'.

Onze kerkdiensten worden goed bezocht en er zijn kinderen aanwezig, zoals de Zondagskinderen die o.a. de kaarsen aansteken. Dit aantal loopt echter wel terug. Aan de kerkdiensten wordt regelmatig meegewerkt door onze bloeiende cantorij of door de plaatselijke muziekverenigingen en koren.

Er wordt tenminste 6 x per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Op de vrijdagmiddag voorafgaand aan deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd met een aantal bewoners, verbonden aan onze gemeente en wonend in de locatie dr. Jenny van Careaz.

4 keer per jaar wordt een Avonddienst georganiseerd door een speciale commissie. De vormgeving en themastelling van deze diensten zijn vrij. Zangdiensten, waarbij opwekkingsliederen en bekende liederen worden gezongen en begeleid worden door een combo, worden ook door andere geloofsgenoten bezocht. Ook is er jaarlijks op eerste Pinksterdag een Openluchtdienst in het Heurnse Bos.

Een tweede vindplaats van geloofsbeleving zijn de tienervieringen van de jongeren. Eenmaal in de maand komen zij op zondagochtend samen voor de Week, de Preek en de Cake-bijeenkomst (WPC) of de Week, de Preek en de Hapjes (WPH). Deze vieringen worden begeleid door vrijwilligers en ondersteund door de jongerenwerker. Ze komen samen in ons Kerkelijk Centrum, dat enkele jaren geleden een ingrijpende renovatie onderging waardoor we nu beschikken over een sfeervol pand met een warme uitstraling.

Een derde vindplaats van geloofsbeleving zijn de ontmoetingen tijdens de meditatieve wandelingen. Een groep mensen komt samen om in het bos te wandelen, de stilte te zoeken, naar teksten en muziek te luisteren: #Viabuitennaarbinnen. Dit is een redelijk nieuw initiatief en nog volop in ontwikkeling.

Ook is er een grotere groep mensen actief met het schilderen van iconen. Als gemeente vinden we het positief dat er ook niet gemeenteleden deelnemen aan deze activiteiten.

Ontmoeting

Als geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan individueel of ook in groepsverband. De predikant gaat doorgaans individueel op bezoek wanneer er sprake is van een ernstige crisis, ernstige ziekte of overlijden. Verder wordt het individuele bezoekwerk gedaan door bezoekgroepen van wijkmedewerkers, want we vinden het belangrijk dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de individuele ontmoetingen. Hierbij is het fundamenteel dat we met zijn allen omzien naar elkaar.

Ook in groepsverband zijn er diverse mogelijkheden om elkaar te ontmoeten:

- Ongeveer 10 tieners ontmoeten elkaar eenmaal in de maand op zaterdagavond op de zolder van het Kerkelijk Centrum waar ze begeleid worden door een groepje enthousiaste en creatieve gemeenteleden.
- Er is ook een groep jongvolwassenen die elkaar een paar keer per jaar ontmoet op vrijdagavond.
- Met kinderen, tieners en jongvolwassenen doen we regelmatig mee aan bijzondere activiteiten, zoals NLdoet, Sirkelslag, toernooien, Paaswandelwake, Pannenkoekenbijeenkomsten, etc.
- Zo nu en dan worden er ook activiteiten met de buurgemeenten ondernomen, zoals het maken van een gezamenlijke Kerstfilm in coronatijd.
- Voor de kinderen (en hun ouders) in de basisschoolleeftijd worden er ook bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de 'Kerstknutsel', paasontbijt, Avondmaalsontbijt, activiteit voor de zondagskinderen, etc.
- Een tiental vrouwen ontmoet elkaar in de groep Moments, waar zij met elkaar praten over thema's uit het dagelijks leven en hoe zich dit verhoudt met de persoonlijke geloofsbeleving.
- Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de doopouders.
- De ouderen ontmoeten elkaar op de ouderenmiddagen en de Inloopochtend op dinsdagochtend, waarin onze gemeente ook participeert.
- Ieder jaar is er tijdens adventstijd een Levende Adventskalender, waarbij je elke dag bij iemand anders thuis welkom bent om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken.
- Tenslotte ontmoet de hele gemeente elkaar op zondagochtend bij de koffie na de kerkdienst in het Kerkelijk Centrum.

Dit alles met als belangrijk doel dat de onderlinge ontmoeting en verbinding gestimuleerd en bevorderd wordt.

Met beide benen in de wereld om ons heen

Als Protestantse Gemeente willen we onderdeel zijn van het dorp waarin we gemeente zijn en van de bredere wereld om ons heen. Zo is er jaarlijks een School – Kerkdienst met de basisschool in de Heurne.

Onze betrokkenheid met het dorp en de wereld om ons heen, wordt ook zichtbaar d.m.v. het werk van onze diaconie. We hebben een actieve diaconie die op vele manieren betrokken is en helpt waar dat mogelijk is. Zo zorgen zij ervoor dat er wekelijks een bos (of meer) bloemen wordt gegeven aan iemand die het nodig heeft. Ze doen aan noodhulp, dragen bij aan kerstpakketten, zetten een zomeractie op voor sociale minima, organiseren het seniorenfeest met Kerst en zijn betrokken bij de openstelling van de kerk op Oudejaarsdag met een gevarieerd programma. Daarnaast ondersteunen ze vakanties voor wie dat niet kan betalen en wel nodig heeft. Ook is er natuurlijk aandacht voor de

wereld verder weg en worden er jaarlijks buitenlandse projecten financieel ondersteund. Om dit alles te bekostigen organiseert de diaconie jaarlijks een rondgang.

De komende jaren willen we onze verbondenheid met het dorp verder uitbouwen en bezien hoe we als geloofsgemeenschap zichtbaar en gastvrij aanwezig kunnen zijn. Waar mogelijk proberen we samen te werken met lokale welzijnsorganisaties en de burgerlijke gemeente. Daarom bieden we in ons Kerkelijk Centrum ook onderdak aan het jongerenproject van de welzijnsorganisatie Figulus en zoeken we naar gezamenlijke jongerenactiviteiten. Daarnaast worden er jaarlijks rouwverwerkingsgroepen aangeboden in samenwerking met Willem Centrum voor Levensvragen en de gemeente Aalten. Om die verbondenheid nader te kunnen uitwerken, is er jaarlijks ruimte voor projectgelden. Te denken valt bijvoorbeeld aan projectgeld voor een musical, het ontwikkelen van een koffiecafé in samenwerking met plaatselijke zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of wat nog op ons pad komt.

Voor al dit werk in onze gemeente is de kerkenraad eindverantwoordelijk. We hebben gekozen voor een kleine kerkenraad van ongeveer 9 à 10 personen. In de kerkenraad zijn meerdere colleges vertegenwoordigd:

1. Het college van Kerkrentmeesters
Zij dragen zorg voor alles rondom de kerkelijke gebouwen en de financiën. Doordat we de afgelopen jaren diverse kerkelijke gebouwen verkocht hebben en door de vrij constante bijdrage van de gemeenteleden mogen we ons een gezonde gemeente noemen.
2. Het college van diakenen en diaconale rentmeesters
3. De jeugdraad

Daarnaast zijn er nog vele andere commissies en groepen waar vrijwilligers actief zijn om onze geloofsgemeenschap te dragen.

Professionele ondersteuning

Naast de vervulling van deze vacature voor 100 % wordt onze gemeente professioneel ondersteund door een jongerenwerker (33 %).

De cantorij wordt begeleid door een cantor en naast deze ondersteuning beschikt Dinxperlo nog over 2 pastoraal werkenden die op freelancebasis uitvaarten kunnen verzorgen, zodat de predikant hierin zo nodig ontlast kan worden.

Van belang is dat het toekomstige team samenwerkt om te bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap!