

# Nieuwsbrief

## 25 maart 2020

### n.a.v. maatregelen Coronavirus



#### • Meditatie

Ik hef mijn open op, waar komt mijn hulp vandaan. Ik hef mijn ogen op naar U Heer, die mij bij zal staan... Mijn hulp komt van de Heer...

Ik hef mijn ogen op... In deze tijd valt het niet mee om ze gevestigd te houden op God, onze Heer. Want ergens hebben we het gevoel dat er een dreiging boven ons hoofd hangt zonder dat we precies weten wat die dreiging nu is. Of hoe reëel. Voor de één is het overdreven al die maatregelen, voor de ander is het juist nog te weinig. De maatregelen laten in ieder geval zien dat we deze situatie van het coronavirus serieus moeten nemen. Maar doordat we daar zo mee bezig zijn, vergeten we onze ogen op te heffen. We zien alleen nog het nu van de beperkende maatregelen, het nu van de onzekerheid en dreiging. We kijken naar beneden en zien alleen maar wat er nu is op ons pad.

Maar wanneer je je ogen opheft, dan zie je verder, dan zie je waar je naar toe moet, waar je naar op weg gaat. Door het opheffen van de ogen, zie je Wie je tegemoetkomt in het nu van de corona-perikelen. Wanneer het je lukt om niet alleen naar het nu te kijken, naar wat mogelijk dreigt of niet, maar in plaats daarvan verder te zien, de ogen op te heffen, naar God, naar toekomst, die zal ontdekken dat we nu misschien wel in vreemde tijden leven en de uitkomst is nu nog onzeker maar in het heffen van de ogen zullen we zien dat onze hulp is van de Heer.

Ds. Anne van Voorst

#### • Namens de kerkenraad

Dit is de eerste Nieuwsbrief waarmee de kerkenraad u wil informeren over de maatregelen die genomen zijn, aangezien de verschijning van het kerkblad nog bijna een maand op zich laat wachten. Omdat niemand weet, hoelang deze maatregelen gaan duren, zoekt de kerkenraad naar alternatieven.

We hopen dat de maatregelen voor u geen hele zware consequenties hebben. En we zijn in gedachten bij hen die nu geen bezoek meer mogen ontvangen. Dat u in alles de nabijheid van God en Zijn troost mag ervaren.

Namens de kerkenraad, Jenny Rigter-Petter.

#### • Kerkdiensten

Zoals u wellicht inmiddels vernomen hebt, zijn de kerkdiensten in ieder geval tot 1 juni a.s. afgelast als gevolg van de maatregelen en verordeningen van de regering n.a.v. het Coronavirus.

Om toch nog iets te kunnen doen, heeft Lex Schellevis aangeboden om op zondagochtend een alternatief voor de kerkdienst op te nemen. Via de website en de Facebookpagina PG Dinxperlo wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Er wordt naar gestreefd om de uitzending op de reguliere kerktijd te doen. Later op de zondag plaatsen wij de uitzending dan op onze website: [www.pg-dinxperlo.nl](http://www.pg-dinxperlo.nl) en op onze pagina bij [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). U kunt u dit ook op een later tijdstip nog eens bekijken. Naast de uitzending op Kerkdienst Gemist zal de dienst van 29 maart ook te beluisteren zijn via de kerktelefoon.

Zo proberen we toch nog gemeenschap te zijn.



## • Diverse afzeggingen van activiteiten:

- Activiteit met doopouders  
22 Maart a.s., is afgezegd.
- Inloophuis  
Tot nader bericht gesloten.
- Dinxperience,  
Uitgesteld naar 11, 12 en 13 september a.s.
- Op 28 maart gaat 's avonds de herdenking van de slachtoffers van WO II op de oude begraafplaats niet door.
- Het Grenslandontbijt op 29 maart zal eveneens niet doorgaan.
- Tevens is er door #viabuitennaarbinnen op die dag een meditatief moment bij de survivalvereniging gepland. Dit is afgezegd.
- Op die dag zou er afscheid genomen worden van Hans Prinsen als hulpkoster. Ook daar zal op gepaste wijze op een later moment aandacht aan gegeven worden.

Ongetwijfeld gaat er nog veel meer niet door. Bijv. Ouderenmiddagen, bij allerlei jeugdwerk, Paaswandelwake, Themacarrousel, verschillende collectes in de 40-dagentijd etc....



Kijkt u ook op:  
[www.pg-dinxperlo.nl](http://www.pg-dinxperlo.nl)  
of Facebook: pg-Dinxperlo

Daar vindt u de meest  
actuele informatie.

Wanneer u geen computer  
heeft of Facebook, vraag dan  
iemand uit uw buurt!  
Ze willen u vast wel helpen

## • Uitvaarten

Voor wat betreft de uitvaarten zijn er heel eigen richtlijnen. Momenteel mogen er bij een crematie of begrafenis maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Handen schudden en koffiedrinken na afloop zijn verboden. In het crematorium zijn al mogelijkheden via beeldmateriaal de bijeenkomst op afstand mee te beleven. In overleg met Lex Schellevis en René Derksen kan gebruik gemaakt worden van beeld en geluid (streaming) in de Heurnse Kerk indien de familie dit wenst.

We zijn ons ervan bewust dat deze regels heel ingrijpend zijn en dat families keuzes moeten maken die anders nooit aan de orde geweest zouden zijn. Wie het aangaat, wensen we heel veel sterkte toe.

## • Pastoraat

Het pastoraat wordt zoveel mogelijk telefonisch/FaceTime/Skype gedaan en naar inschatting van de noodzaak/kwetsbaarheid. Daarbij is het extra belangrijk dat we nu elkaar ogen en oren zijn. En even iets vaker dan gebruikelijke een telefoontje plegen naar een oudere van wie we weten dat die nu geen bezoek ontvangt.

## • Goede Week en Pasen

Hoewel de Goede Week en Pasen nog niet tot de periode behoren waarop de maatregelen om het Corona-virus te bestrijden, gelden, is de verwachting dat de termijn verlengd zal worden. Dan zullen ook alle diensten in de Goede Week en Pasen niet doorgaan. De predikanten zullen indien mogelijk, op de tijdstippen waarop anders de dienst is, een alternatief aanbieden. We zullen proberen of het dan al mogelijk is om dat te doen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Houd u dat in de gaten!

