

PROTESTANTSE GEMEENTE TE DINXPERLO

ORDE VOOR DE DIENST

VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
OP 6 OKTOBER 2019 IN DE DORPSKERK
M.M.W. VAN TIENERS UIT ONZE GEMEENTE



VOORGANGER: DS. ANNE VAN VOORST

DIENSTDOEND AMBTSDRAGER:

TAMARA RUGERS-GIESEN

ORGANIST: JOOP ORMEL

LECTOR: PETRA VEERBEEK

ZONDAGSKINDEREN: LOTTEN EN SANNE HARTJES

WELKOM

ZINGEN : Lied: 216

BEMOEDIGING EN GROET

DREMPELGEBEB EN GEBED OM ONTFERMING

GLORIA - Lied 413 : 1, 2

GEBED VAN DE ZONDAG

*(KINDEREN GAAN NAAR DE
KINDERNEVENDIENST)*

1^E SCHRIFTLEZING – GENESIS 31:4-21

Korte overdenking

ZINGEN - Lied 825:4,5

2^E SCHRIFTLEZING – EXODUS 4:18-21

Korte overdenking

ZINGEN – Lied: 801:4,5,6,7

3^E SCHRIFTLEZING – EXODUS 14:15-22

ZINGEN - lied 416

AFKONDIGING VAN OVERLIJDEN

GEBEDEN

AFKONDIGINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN

(KINDEREN KOMEN TERUG VAN DE
KINDERNEVENDIENST)

HET GEREED MAKEN VAN DE TAFEL

TAFELGEBED

<i>voorganger:</i>	De Heer zij met u.
<i>allen:</i>	Ook met u zij de Heer.
<i>voorganger:</i>	De harten omhoog
<i>allen:</i>	Wij heffen ze op tot de Heer.
<i>voorganger:</i>	Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
<i>allen:</i>	Hij is het waard onze dank te ontvangen.
<i>voorganger:</i>	De Heer zij met u.
<i>allen:</i>	Ook met u zij de Heer.
<i>voorganger:</i>	De harten omhoog
<i>allen:</i>	Wij heffen ze op tot de Heer.
<i>voorganger:</i>	Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
<i>allen:</i>	Hij is het waard onze dank te ontvangen.
<i>voorganger:</i>	U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer.

Want Gij hebt ons geschapen
tot een leven van liefde en lofzang,
en toen wij U loslieten,
hebt Gij ons vastgehouden
en ons teruggeroepen
van een doodlopende weg.
Gij hebt ons bevrijd
uit de macht van donker en dood
en ons uitzicht gegeven
op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede, vreugde,
voor al uw geliefde mensen.
Daarom, Heer onze God,
scharen wij ons
bij allen die u belijden
als de God van hun leven
en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:

Zingen - Lied 385:1,3,4

VERVOLG TAFELGEBED

voorganger:

De laatste avond was Jezus samen met zijn leerlingen rondom de tafel. Hij bekeek hen, één voor één, ietwat weemoedig, die laatste avond. “Morgen” zei Hij moet ik sterven, sterven omwille van mijn levenskeuze. Wie wil dan morgen voor mijn mensen zorgen? Jullie mijn leerlingen?”

En daar op die avond is alles begonnen: de geschiedenis van mensen die samenkomen rond zijn Woord, die het brood eten en de beker drinken in blijdschap en eenvoud van hart. Dag na dag, jaar na jaar, door de eeuwen heen tot op vandaag.

Op diezelfde avond nam Hij het brood,
sprak de dankzegging uit,
brak het en zei:

“dit is mijn lichaam voor u:
doet dit tot mijn gedachtenis!”

Op diezelfde avond nam Hij de beker,
sprak de dankzegging uit en zei:

“deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.”
zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die U uit de dood hebt opgewekt.

Om dit onbegrijpelijke offer,
om deze verbondenheid met God en Jezus,
tot in de dood toe, willen wij samen bidden:

Onze vader.....

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER

DANKGEBED

SLOTLIED – 418:1,2,3

ZEGEN