

zin in het. gezin

Barmhartigheid

barmhartig, barmhartig, dat is een gek woord.

ik heb nog nooit zo'n gek woord gehoord.

(de rest van het gedichtje en waar dat vandaan komt: zie onder 5-9 jaar)



Het woord “barmhartig” is een centraal begrip in het christelijk geloof. In de moderne maatschappij klinkt het ouderwets en zal bij sommigen helemaal onbekend zijn. Of je kent het woord maar weet niet meer wat het betekent. Wij hebben er voor gekozen om dit begrip deze nieuwsbrief centraal te stellen. Wat betekent barmhartigheid en wat doen we er mee? We volgen daarmee het voorbeeld van de Paus. Hij roept in de Rooms-Katholieke Kerk van tijd tot tijd een heilig jaar uit. De huidige paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot het jaar van de barmhartigheid. Dat jaar loopt ongeveer gelijk met het kerkelijk jaar beginnend op 8 december 2015 (*Hoogfeest van Maria Onbevleete Ontvangenis*) en

eindigend op 20 november 2016 (*Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal*).

Barmhartigheid is een Bijbels woord, maar toch moeilijk te vervangen door een modern woord. Misschien komt compassie er nog het dichtst bij. Volgens Wikipedia is barmhartigheid: “*het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben.*” (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Barmhartigheid>).

Barmhartig zijn is een belangrijk christelijke beginsel. Het lijkt in onze hedendaagse wereld steeds meer nodig te zijn. In het Bijbelverhaal Matteüs 25, 35-36 vinden we zes werken van barmhartigheid. De RK-kerk heeft daar, in de tijd van de pest, nog een zevende aan toegevoegd.

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

In deze nieuwsbrief kijken we wat we aan kinderen doorgeven als het gaat om in het praktijk brengen van barmhartigheid



Verwijzingen:

<http://heiligjaarvandebarhartigheid.eu/>

<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=426>

Een modern voorbeeld:

<http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/363207> Introductie van Ali B



Bij het thema barmhartigheid moet ik gelijk denken aan de barmhartige Samaritaan. Als kind was ik altijd al erg onder de indruk van dit verhaal. Ik denk dat het ook

één van de eerste verhalen uit de bijbel is die ik heb leren kennen. Het is ook een mooi verhaal, wat heel jonge kinderen al kunnen begrijpen. Nu ik zelf kinderen heb, lees ik het altijd nog graag voor.



Ik heb het verhaal zelf leren kennen met plaatjes uit de Kijkbijbel, die staan op de één of andere manier in mijn geheugen gegrift. Ik vond het als kind heel moeilijk voor te stellen dat je zo maar voorbij zou kunnen lopen als iemand in nood aan de kant van de weg ligt en dat is natuurlijk ook precies wat het verhaal bij ons mensen wil bewerkstelligen, dat iemand in nood medelijden oproept en dat je wilt gaan helpen, ook al komt het jou niet uit en was je van plan iets anders te gaan doen. Als we dit onze kinderen willen leren, zullen we het zelf moeten laten zien, dat maakt denk ik de meeste indruk. Maar het verhaal van de barmhartige Samaritaan is denk ik ook een prachtig hulpmiddel om je jonge kind te leren wat barmhartigheid is en hoe belangrijk het is dat we barmhartig voor elkaar zijn. Er zijn nu heel veel leuke kinderbijbels met humor en leuke plaatjes die het verhaal mooi weergeven. Ook zijn er héél veel YouTube filmpjes te vinden, van dichtbij het bijbelverhaal tot heel erg vrije en moderne versies uit onze tijd.

Hieronder een aantal tips:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ons8Ku3NmYk>

https://www.youtube.com/watch?v=YDDvp4_E4Vk

<https://www.youtube.com/watch?v=xsdOuQfWuLk>

<https://www.youtube.com/watch?v=u3LkV5Qpoio>

<https://www.youtube.com/watch?v=zKfMJMklyU8>

Nick Butterworth en Mick Inkpen: Acht verhalen van Jezus
Kees de Kort, Kijkbijbel.



Barmhartigheid is maar een vreemd woord. Een leuk gedichtje hierover staat in de kinderbijbel: "Het begon met Licht."

Barmhartig

barmhartig, barmhartig, dat is een gek woord.

ik heb nog nooit zo'n gek woord gehoord.

heeft iemand pijn? Is er iemand in nood?

dan raakt dat jou toch tot in jouw schoot!

en als je toevallig geen schoot hebt daaronder

dan voel je het toch in je hele donder?

en dan wil je er heel graag iets aan doen,

troosten en helpen, een hand of een zoen,

dan heet dan barmhartig, het is een raar woord

had jij wel eens van dat woord gehoord?

Jonge kinderen leren dat ze naar anderen moeten omzien is voor de meeste jonge ouders een vanzelfsprekende zaak. En natuurlijk is daarbij je eigen voorbeeld van het grootste belang. Je kind ziet hoe jij reageert op iemand met een collectebus of een daklozenkrant (de hongerigen spijzen en de dorstigen laven). Je kind ziet dat jij wel of geen tijd maakt voor die zieke buurvrouw of tante. Je kind ziet hoe jij reageert op de asielzoekers in ons land (de vreemdeling herbergen). Kinderen barmhartigheid (compassie) bijbrengen is geen vak apart maar hoort bij een (christelijke) opvoeding. Als je je kind Matteüs 25 wil vertellen kan dat heel goed met het verhaal: "Bij God op bezoek". In dit verhaal wordt duidelijk dat God blij is met jou als je er voor de andere (mede)mens bent. Kinderen kunnen al heel jong ervaren dat het een goed gevoel geeft als je iets voor een ander over hebt. Laat ze zelf van tijd tot tijd meekijken welk speelgoed, welke kleding ze kunnen missen en geven aan kinderen die dat nodig hebben. Het is niet zo moeilijk kinderen daarin te stimuleren en het is voor alle partijen fijn.

Verwijzingen:

Het begon met Licht Gerrie Huibets ISBN 978 90 6173 160 3

Bij God op bezoek

<http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant216/files/Bij%20God%20op%20bezoek.pdf>

http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/materialen/Kinderboekje_Werken_van_Barmhartigheid_v3.pdf



Op deze leeftijd wordt alles wat er bij de kerk hoort saai en stom, vooral als leeftijdsgenootjes de kerk nooit bezoeken. Vreemde woorden begrijpen, zoals Barmhartigheid, daar doe je als (bijna) tiener helemaal geen moeite voor.

Iets doen voor een ander, dat kan natuurlijk wel. Misschien alleen in het helpen van een vriend, die wat minder mee kan komen, een sponsorloop of meedoen aan Alpe d Huez,

dat spreekt wel aan. Zo kunnen opgroeiende kinderen leren dat het een goed gevoel geeft iets voor een ander te doen: je voelt je verbonden met anderen.

Ze zullen op deze leeftijd ook gemakkelijker speelgoed wegdoen waar ze toch nooit meer mee spelen. Probeer een keer samen met je kind(deren) de oude knuffels naar Dorcas of de kringloop te brengen, om te laten zien hoe dat werkt en dat dat soort winkels bestaan. Bovendien leren ze daar ook nog dat veel dingen heel goed hergebruikt kunnen worden en dat het heel normaal is zelf iets te kopen in die winkels. De jongerengroep van de kerk heeft ook regelmatig diaconale projecten, zoals geld inzamelen voor een waterput of schoolspullen in Oeganda, bijvoorbeeld.



Het volgende gebed uit Suriname geeft het prachtig weer:

Alleen eten dat we samen delen voedt,
alleen water dat we samen drinken lest onze dorst.
alleen de strijd die we samen voeren brengt bevrijding.
Alleen woorden die we samen vinden zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen is bereikbaar.
alleen de vrede die we samen maken wordt wereldwijd.

(Wereldwijd Brevier II, uitgave Bijeen, Den Bosch 1986)

Projecten om met jongeren anderen te helpen:

<http://jop.nl/werkvormen/missionaire-zomerse-activiteiten-met-en-voor-jongeren>

<http://www.servethecity.nl/home>

<http://www.tussenjaar.nl/vrijwilligerswerk-op-een-sociaal-project>

De waterput in Oeganda is een initiatief van Joanne Foundation, joannefoundation.nl

14
18

In de inleiding werd het al heel mooi gezegd, barmhartigheid is: *in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben*. Ik zou er echter nog aan toe willen voegen dat een en ander wel op een respectvolle en gelijkwaardige wijze moet gebeuren. Ik bedoel daarmee dat je je niet boven de ander verheven voelt als hem/haar helpt.

In kerkelijke gemeenschappen is barmhartigheid de eeuwen door een belangrijk aandachtspunt

geweest.

Een prachtig en overbekend verhaal is dat van de 'Barmhartige Samaritaan' (Lucas 10: 25-37). De Barmhartige Samaritaan is met ontferming bewogen over de situatie die zich aan hem voordoet. Ontferming betekent ten dienste dat een situatie jou zo raakt dat je er niet om heen kunt én dat je



vanuit je hele wezen vindt dat je er iets aan moet doen. In de kerk kreeg barmhartigheid meestal vorm en inhoud door de mensen van het diaconaat. Het woord 'diaconaat' komt van het Griekse woord diakonos, dat 'dienaar' betekent. Onder diaconaat verstaan we in de kerk de zorg voor onze medemensen, zowel dichtbij als ver weg. Die zorg kan heel praktisch ingevuld worden, bijvoorbeeld door letterlijk zorg en tijd aan elkaar te besteden. Maar zorg kan ook vorm krijgen in een financiële bijdrage. De diaconie is verantwoordelijk voor het diaconaat van de kerkelijke gemeente. Maar daarmee is onze persoonlijke zorg en verantwoordelijkheid natuurlijk niet afgedekt. We kunnen ons afvragen: is diaconaat ook een belangrijke waarde in ons eigen leven? En zo ja, hoe geven we die waarde dan vorm? En: hoe geven we deze waarde door aan onze kinderen en jongeren?

Dit kan al heel laagdrempelig beginnen door aan onze kinderen door te geven dat ieder mens waardevol is. Dat betekent dat je niet roddelt over anderen, dat je geen mensen buitensluit, maar juist probeert iedereen er bij te betrekken. Maar ook dat je jouw kinderen leert dat ieder mens waardevol is en van betekenis voor de ander en de samenleving. Iedereen heeft talenten en capaciteiten die je kunt gebruiken en die nodig zijn om de samenleving op een goede manier te laten draaien.

Dit laatste vind ik heel mooi tot uitdrukking komen in ons Roemenië project, waarin Nederlandse jongeren samen optrekken met Roemeense jongeren binnen een diaconaal project. Op basis van gelijkwaardigheid leren ze van elkaar. Een ander leuk voorbeeld is het 'meet en eat project' van Figulus welzijn, waarin gezinnen uit de gemeente Aalten een dag optrekken met een asielzoekersgezin en zo van elkaar leren en begrip krijgen voor elkaars situatie. Aan dit laatste zou je als gezin ook een keer mee kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk om je kinderen te blijven stimuleren om de hier boven beschreven waarden van Barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Website

www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo

<http://jop.nl/werkvormen/missionaire-zomerse-activiteiten-met-en-voor-jongeren>

Agenda

Aalten

- 11 sept 09.30u Overstapdienst 2 en 12 jarigen Oosterkerk
- 11 sept. 10.00u It's4u2 d'n Angang
- 11 sept LeF-dienst (met liederen van Marco Borsato) 19.00u Oosterkerk
- 25 sept Startzondag 09.30u Zuiderkerk na afloop van de dienst een scala aan activiteiten voor jong en oud
- 9 okt. 10.00u Regenboogdienst met medewerking van MDW, koffie vanaf 09.30u

Kijk ook eens op de website: www.kerkvenster.nl

Bredevoort

Kijk ook eens op de website <http://www.pkn-bredevoort.nl>

De nieuwe facebookpagina heet: beweging in de kerk-Protestantse Gemeente Bredevoort

Dinxperlo

- 18 sep Gemeentezondag 09.30u kerkdienst in de Dorpskerk, daarna gezamenlijk koffie, thee en fris drinken en allerlei activiteiten voor jong en oud. We sluiten af met een lunch.
- 25 sep Avonddienst 19.00u in de Dorpskerk, thema: *'tuin van geluk'*, met medewerking van Musica, olv Elske te Lindert, de avonddienstcommissie en Marten Jan Kooistra.
- 4 okt 15.30u Krabbeldienst in de Dorpskerk (is een laagdrempelige viering specifiek gericht op kinderen van 2-6 jaar. Natuurlijk zijn broertjes, zusjes, ouders en opa's en oma's ook welkom)

Kijk ook eens op de website: www.pg-dinxperlo.nl

Parochie St Ludger

Kijk ook eens op de website: <http://www.sintludgernu.nl/>