

zin in het gezin

Bezieling



In onze tijd is bezieling een moeilijk woord. Geld is meer en meer de enige waarde geworden en alles wordt langs die meetlat gelegd. Andere waarden worden daaraan ondergeschikt gemaakt. Zorg wordt gemeten in geld, onderwijs wordt gemeten in geld, mensen worden gemeten in geld. Kunst is mooi als het veel opbrengt. Door die nadruk op geld vergeten we dat we bezieling nodig hebben om gelukkig te kunnen leven. Het is even nodig als ademen.

Wij worden bezielt als we weten waar we iets voor doen. Een goede arts wil mensen helpen of genezen, niet de goedkoopst mogelijke behandeling geven. Een goede schoonmaakster houdt er van een schoon huis achter te laten, niet om dat te doen in het minste aantal minuten. (WC schoonmaken 50 seconden, hoorde ik pas als norm) Een goede verpleegkundige in de ouderenzorg wil mensen gelukkig zien, niet zo min mogelijk luiers gebruiken. We willen graag bezielt worden, maar onze omstandigheden werken behoorlijk tegen.

Dus wat geeft ons de moed om door te gaan? Waar worden we vrolijk van? Wat geeft hoop en plaatst een regenboog over de toekomst heen? Veel bijbelverhalen doen dat, het verhaal van Noach letterlijk. Op het moment dat de aarde droogvalt en alles verwoest is, geeft de regenboog moed om opnieuw te beginnen. Hoe leren we zien wat de kern, de ziel, is van ons leven. Hoe geven we dat door aan onze kinderen?

Dit jaar worden in mei twee christelijke feesten gevierd: Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart (5 mei) vieren we dat Jezus zijn vrienden nog een aantal wijze lessen meegeeft en naar zijn Vader in de Hemel gaat. Ze moeten het voortaan zonder hem doen, maar willen doorgaan in zijn geest. Die spirit krijgen ze echt met Pinksteren. Het is het feest van de bezieling; de apostelen werden begeistert (bezielt door de Heilige Geest) en konden toen de boodschap van Jezus verder brengen.



Waardoor worden we beziel, waar lopen we warm voor? Vragen waar je als ouders niet dagelijks bij stilstaat, maar de antwoorden op deze vragen zijn wel de bron waaruit je elke dag weer opnieuw put. Als je jonge kinderen hebt, heb je vaak een hectisch leven, zeker als beide ouders werken.

Er komt heel wat organisatie kijken om de dagelijkse dingen goed te lopen verlopen. Het zal dan ook niet altijd lukken om de warme moeder en de enthousiaste papa uit te stralen. Toch heeft alles wat je als ouder uitstraalt

invloed op het doen en laten van je jonge kinderen.

Misschien komt jouw bezieling, jouw enthousiasme in het leven wel voort uit dankbaarheid dat je ouder mag zijn. Het kan tegelijkertijd zo zijn dat het feit dat je ouder bent en het vaak zwaar hebt, er voor zorgt dat je niet zo enthousiast kunt zijn als je zou willen.

Als je je als ouders bewust bent van deze schijnbare tegenstelling en daar samen over kunt praten ben je al een heel eind op de goede weg. Zo kun je elkaar helpen warme en enthousiaste ouders te blijven ook als al die lastige dagen met kinderziektes en slapeloze nachten voorbij komen.

De vrienden van Jezus zagen het niet meer zitten zonder Hem, maar werden op het Pinksterfeest weer begeesterd, in vuur en vlam gezet en konden ze het leven weer aan.

Als jonge ouders heb je dat ook nodig. Af en toe geïnspireerd worden om er tegen aan te gaan of te genieten van je kinderen. Het kan goed zijn daar bewust aan te werken. Die mooie momenten kun je creëren voor elkaar en het hele gezin. Wij wensen jullie veel mooie Pinkstermomenten toe.



Verwijzingen:

<http://www.geloventhuis.nl> warmer worden

<http://www.earth-matters.nl/162/3612/kinderen/bezield-ouderschap.html>



In 2015 zijn er drie Bijbelboekjes (B-boekjes) voor kinderen op de markt gekomen in het Achterhoeks dialect. Deze boekjes zijn behulpzaam om kinderen over de belangrijkste feesten te vertellen en te laten zien door de mooie illustraties (ook voor ouders die niet het Achterhoeks niet beheersen bevatten ze interessant informatie)

Het boekje over Pinksteren vertelt (vrij vertaald)

*De vrienden zaten stil
geen enkele die lacht.
Ze misten Jezus nu al
maar wachten op zijn kracht.
Hij ging weer naar zijn Vader
die in de hemel is.
Voor hen bleven de tranen
ze zagen enkel mis(t).
Maar voordat Jezus wegging
had Hij nog iets bedacht:
'Er zal een helper komen
die geeft je moed en kracht.'
Ineens werd alles anders.
Wat overkwam hen toch?
't Leek of de wind ging blazen
en vuur en vlam hen zocht(t).
Snel lopen ze naar buiten en
vertellen een héél verhaal
van Gods grote plan.
Elk hoort zijn eigen taal.*

Heel simpel zijn hier de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren verteld. Hemelvaart wordt van oudsher gebruikt om vroeg op te staan en te gaan dauwtrappen en fietsen. Een traditie die met het hele gezin gevolgd kan worden. In de agenda van deze nieuwsbrief vind je hiervoor een aantal mogelijkheden. Met Pinksteren worden op verschillende plekken dialectvieringen gehouden, waar het verhaal verteld wordt in het Achterhoeks (een verwijzing naar het Pinksterfeest waar iedereen de blijde boodschap in zijn/haar eigen taal hoort).

Verwijzingen:

B-boekjes in het Achterhoeks IBB ISBN 9789032300395

Een film over Jezus voor kinderen: <https://www.youtube.com/watch?v=SeJggOSzc-E>

Website

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.achterhoekseboeken.nl/media/catalog/product/cac/he/2/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/1/2/1200_pinksteren voork.jpg&imgrefurl=http://www.achterhoekseboeken.nl/bijbel-boekjes-henk-krosenbrink-erfgoedcentrum-werkgroep-dialect-religie&docid=ZIsjSc5Li90DVM&tbnid=qnMXFBqBdinQzM:&w=650&h=657&bih=741&biw=1440&ved=0ahUKewiC162VlpjMAhVBVxQKHQhqcWoQxiAlAg&iact=c&ictx=1





Op deze leeftijd wordt geloven steeds lastiger, omdat wat op school vertelt wordt meer geloofd wordt, dan bijbelverhalen. Pinksteren en Hemelvaart spannen daarbij de kroon, ook omdat ze zo vaag zijn. Beide kunnen samengevat worden in het woord bezieling. We hebben bezieling, vuur, nodig in ons dagelijks leven. Zonder dat raken we opgebrand, burned-out

Dat wordt ook voor opgroeiende kinderen belangrijk. Het gaat erom dat je met elkaar zoekt in je leven naar dingen die je bijna vanzelf met enthousiasme doet.

Waar wordt je vrolijk van of welk doel wil je bereiken? (Zie ook de vragen die hieronder staan bij de leeftijd 15-18) Om met kinderen van deze leeftijd daarover te praten is lastig. Je kunt wel spelletjes doen, die dat meer of minder ter sprake brengen.

“Ontmoeten” van Kerk op kop is zo’n spel. Op een speelse manier kun je zo met elkaar in gesprek raken over wat het leven mooi, goed of fijn maakt. Hierin komen religieuze begrippen of thema’s volop aan bod. Een ander spel is het “biljetjes bloot spel”, waarin allerlei vragen zich afwisselen, grappige en serieuze. Leuk en goed om met je kinderen te spelen en elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld tijdens lange autoreizen.

Verder is het goed om te laten zien waar jij enthousiast van wordt en te luisteren waar je kinderen enthousiast van worden. Door erover te praten leer je je kinderen woorden geven aan wat echt belangrijk voor hen is en tegelijkertijd leer je dat zelf ook.



Spelen:

Biljetjes bloot spel

uitgeverij: VOF

Ontmoeten

uitgeverij: kerk op Kop



Jongeren, in deze fase van het leven, zijn heel nadrukkelijk bezig met hun identiteit. Belangrijke vragen die daarbij een rol spelen zijn:

- wie ben ik?;
- wie wil ik zijn?;
- wat wil ik worden?;
- hoe wil ik in het leven staan?

Om antwoorden en richting m.b.t. tot deze vragen te krijgen, hebben ze mensen nodig die hen bezielen en inspireren: mensen die een voorbeeld voor hen zijn: mensen waar ze aan de ene kant tegen opkijken, maar waar ze zich ook aan kunnen en willen spiegelen. Veel onderzoekers wijzen eveneens op het belang van identificatiefiguren. Dat kunnen mensen zijn uit hun eigen dagelijks leven, zoals ouders, broer of zus, opa of oma, vriend(en) of vriendin(nen) een buurman, dorpsgenoot, etc.. Maar regelmatig zijn het ook beroemde mensen die ze kennen via de media, zoals popsterren, sporters of filmsterren.

In deze nieuwsbrief wordt in het kader van bezieling en inspiratie een link gelegd met Hemelvaart en het Pinksterfeest, dat we binnenkort (5 en 13-14 mei) weer gaan vieren. We merken dat het soms erg lastig is om Hemelvaart en het Pinksterfeest in deze leeftijdsfase aan de orde te stellen. In onze geïndividualiseerde samenleving voelen jongeren zich überhaupt al niet snel aangesproken door het geloof of de kerk. Hemelvaart en het Pinksterfeest zijn bovendien het meest 'wazige' feest van alle christelijke feesten. Maar juist bij het Pinksterfeest gaat het om bezieling en inspiratie. De leerlingen van Jezus worden door Gods Geest bezielt én vertellen van de grote daden die Hij in hun leven heeft gedaan. Jezus was voor zijn leerlingen, maar ook voor heel veel andere mensen, een persoon waaraan men zich spiegelde. Belangrijke en inspirerende figuren kunnen een brug vormen naar bezieling en inspiratie. Dit komen we in de bijbel tegen, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Er zijn veel beroemdheden (sporters, zangers en andere artiesten) die vertellen over hun bezieling en inspiratie vanuit het geloof. Mooie voorbeelden daarvan zijn Beyoncé (kijk maar eens naar dit You tube filmpje <https://www.youtube.com/watch?v=ZrD4OexowVc&feature=youtu.be>) en topturner Epke Zonderland, die zegt: *'Mijn geloof in God beïnvloedt mijn kijk op het leven en sport'* (<http://www.inspiratiemagazine.nl/artikelen/1/topturner-epke-zonderland-mijn-geloof-in-god-beïnvloedt-mijn-kijk-op-het-leven-en-sport.html>).



We beseffen dat het heel lastig is om dit soort dingen in gezinsverband aan de orde te stellen. Op school en gespreksgroepen gaat dit vaak veel gemakkelijker. Toch zijn er in je gezin soms ineens van die momenten waarop het wel lukt of waarin er een leuke aanleiding ontstaat om met de aangereikte zaken iets te doen. Gelukkig gaan jongeren in deze leeftijdsfase zelf vaak opzoek naar identificatiefiguren en komen ze bovengenoemde zaken zo nu en dan ook gewoon tegen. Ga er vooral ontspannen mee om!! Voor ouders kan het ook een oefening in de kunst van het loslaten zijn en vertrouwen dat de Geest zijn werk doet.

Internet

<https://www.youtube.com/watch?v=ZrD4OexowVc&feature=youtu.be>)

<https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI&feature=youtu.be>

http://athletesinaction.nl/?utm_source=www.google.nl&utm_medium=organic

Agenda

Aalten

- 24 april Regenboogdienst Kerk in Uitvoering met dopen, koffie vanaf 09.30u Zuiderkerk
1 mei Regenboogdienst koffie vanaf 09.30u Zuiderkerk
5 mei Hemelvaartsdag activiteit met de kindernevendienst, alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom. We verzamelen om 07.30u bij Elim. De activiteit eindigt rond 10.30 bij het Kulturhus in Lintelo.
15 mei Regenboogdienst Pinksteren met Kerk in Uitvoering koffie vanaf 09.30u Zuiderkerk
Kijk ook eens op de website: www.kerkvenster.nl

Bredevoort

- 1 mei 09.30 Kidszondag, thema: wat zie je
5 mei 09.30 Kidszondag, thema: Muziek
5 mei 09.30u wandeling in de omgeving van Bredevoort onder leiding van Geert Käminck vertrek vanaf het 't Koppelhuis, Markt 3a Bredevoort. Duur: ongeveer een uur, koffiedrinken na afloop.

Kijk ook eens op de website <http://www.pkn-bredevoort.nl>
Nieuw in de St. Joristeb film voor volwassenen: "Bucketlist"
boeken voor kinderen: "Poten Omhoog" en "Hopeloos Verliefd"

Dinxperlo

- 1 mei 09.30u WPC, de week, de preek en de cake, activiteit voor tieners van 12 tot 16 jaar. Aan de Raadhuisstraat 10 in Dinxperlo
14 mei 19.00u Tieneravond, in de zaal bij de Heurnse kerk
15 mei 09.30u Pinksterdienst in de Heurnse kerk
19.00u Pinksterdienst in het Heurnse bos m.m.v. Psalm 150
29 mei 09.30u Familiedienst in de Heurnse kerk
Kijk ook eens op de website: www.pg-dinxperlo.nl

Parochie St Ludger

Kijk ook eens op de website: <http://www.sintludgenu.nl/>



Uitnodiging

Parochie
Sint Ludger



Jij komt toch ook?

Op Hemelvaartsdag,
5 mei 2016?

We vieren voor de 10e X
de Ludgerdag.

Dit is in de tuin van
pastoor Casper

in Vragender

We rekenen op jullie!

*Er staat een tent, waarin je met andere kinderen mee kan doen
aan een kinderviering.*

*Het verhaal over Jezus die naar zijn Vader in de hemel gaat
wordt verteld. Je kunt ernaar luisteren en over tekenen en knutselen.*

In de tuin mag je in de viering laten zien wat je gemaakt hebt.

Er is een springkussen en een ranjakoe voor jou in de tuin gezet.

Dat is het of misschien is er nog meer! Daar word je lekker vrolijk van!